

# Met CPR on Wheels naar de Ardennen

Peter Bakker

Op maandag 3 september vertrokken zeven CPR medewerkers en drie introducés voor de eerste meerdaagse motorrit van CPR on Wheels. Tijdens onze reguliere ritten werd al diverse keren geopperd dat het leuk zou zijn om eens een rit van meerdere dagen te doen, zodat je eens wat verder weg kunt gaan. Dus zijn we (Jack Bruynen, Nico Bruinewoud en Peter Bakker) om de tafel gaan zitten en hebben een driedaagse motorrit georganiseerd.

De overnachtingen vonden plaats in tweewieler hotelpension La Chaussée in Sibbe (net onder Valkenburg). Dit was onze uitvalsbasis voor de rit door de Ardennen.

De eerste dag vertrokken we rond half drie richting Sibbe. Na een klein oponthoud tijdens de koffiestop door een onwillige motor (toch fijn dat er wegenwacht is) kwamen we begin van de avond aan bij La Chaussée.

Daar werden we gastvrij ontvangen door Paul. Na een voortreffelijk diner in Valkenburg en nog een afzakkertje

Kerkje bij de watervallen van Coo



bij Paul, was het tijd om ons bed op te zoeken. De bedden waren smal en de matrassen sloegen dubbel zodra je in het

midden ging zitten, maar ze bleken zeer comfortabel. De volgende dag vertrokken we om half tien

Even poseren op de Kierberg



voor een prachtige rit door de Ardennen. De route was een ronde ten oosten en zuidoosten van Luik. We kwamen onder andere in Spa, langs de watervallen van Coo, door het Duits-Belgisch natuurpark, met een paar leuke haarspeldbochten en het drielandenpunt. 's Avonds was het fantastisch eten bij Steakhouse Valkenhof in Valkenburg.

De volgende morgen was het weer tijd om via een toeristische route richting huis te gaan. Helaas lieten de weergoden ons een beetje in de steek door een miezerige regen, die de hele middag aan hield. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het was al met al een geslaagde tocht en zeker voor herhaling vatbaar.



Goed dat er wegwacht is...



In de buurt van Stavelot



Koffiestop in Spa